

WANZELE (Lede) NONNENBOS en de MOLENBEEK

Door de velden, langs de levensader van dit gebied



Routegegevens

Aantal kilometer: 7,39 km

Parcours: vlak
verhard en onverhard

Troeven:
* trage wegen
* landbouw en natuur
* bos
* beken

Startplaats: Wanzele dorp, kruising van de Processieweg en de Volderstraat

Parking: Voldoende aan de kerk of in de Processieweg

Signalisatie: Deels via wandelknooppunten en mountainbikeroute

Belangrijke richtlijnen!

- Gooi uw afval niet weg en houd uw hond ten allen tijde aan de leiband.
- De ezels zijn vrij sociaal en mogen geaaid worden op eigen risico.

Routebeschrijving

We gaan van start vlakbij Wanzele dorp, aan de kruising van de Kerkwegel, de Processieweg en de Volderstraat. Van op die kruising wandel je de Processieweg in, zodat je Wanzele dorp achter je laat. In de eerste bocht iets verderop, ga je links het straatje in om de velden in te trekken. Daar kom je al snel een eerste keer de Molenbeek tegen en wandel je verder via de Beekveldrede.

Terug op straat houd je links aan om de Kloosterstraat te bereiken en dan verderop de tweede Wichelsestraat rechts in te slaan en over de spoorweg te stappen. Je volgt de Heiplasweg naar links tot aan het waterzuiveringsstation, net ervoor sla je links opnieuw een onverharde weg in waar je op het einde terug de spoorweg oversteekt om rechtdoor de Billegem in te wandelen.

Op het kruispunt ga je een klein stukje naar rechts om dan aan de overkant van de straat opnieuw een onverharde weg in te wandelen door het eerste stuk Nonnenbos tot aan de Spoorwegstraat. Daar volg je naar links en ga je op de volgende hoek terug naar links het bos in. Net voor je weer op een straat zou uitkomen, kan je links een smalle buurtwegel inslaan.

Nu ben je de eerste van drie buurtwegels voorbij en ga je twee keer op het einde enkele meters naar links om een beetje verder terug rechts een andere buurtwegel in te wandelen. De derde buurtwegel brengt je opnieuw tussen de velden, langs het arboretum tot in de Volderstraat. Die wandel je tot het eind om weer in Wanzele dorp aan te komen.

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs de route en stuur deze digitaal door naar oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde van 25 euro. Eind maart verloten we onder alle ingezonden foto's een weekendje 'Logeren in Vlaanderen' ter waarde van 250 euro. Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wilt, gelieve dit expliciet te vermelden bij het doorsturen van jouw foto's.



Beter Buiten wandeling

WANZELE (Lede) NONNENBOS en de MOLENBEEK

Door de velden, langs de levensader van dit gebied



Enkele hoogtepunten



1. Dorpskern Wanzele

Wanzele is een deelgemeente van Lede en bevindt zich in de Denderstreek. In de dorpskern staat de classicistische Sint-Bavokerk uit 1775-1777. Boven de kerkdeur kan je het wapenschild van de familie de Bette zien, die Wanzele kochten van keizer Karel V in 1537. De kerkscènes van de Vlaamse film “De helaasheid der dingen” (Felix Van Groeningen naar een boek van Dimitri Verhulst) werden in deze kerk opgenomen. De huiscènes van diezelfde film werden ook in Wanzele gefilmd, in een huis in de Bredestraat dat in 2016 werd afgebroken. Het stroomgebied van de Molenbeek omvat de Wellebeek die door Wanzele stroomt. Andere deelgemeenten van Lede zijn Oordegem, Smetleden, Papegem en Impe. (foto Andre Pauwels)

2. Baanwachtershuis

In de bocht van de Heiplasweg kan je aan de overkant van de spoorweg (in de Kloosterstraat) een baanwachtershuis zien dat aangeduid is als bouwkundig erfgoed sinds 2009.

3. Pachthoeve van het klooster van Tussenbeke

Langs Billegem passeer je op je linkse kant de voormalige pachthoeve van het klooster van Tussenbeke, ook gekend als “Pierens Hof”. Deze pachthoeve was gelegen aan de vroegere dreef die leidde naar het verdwenen klooster en wordt nu doorgesneden door de spoorlijn Gent-Brussel. Na de opheffing van het klooster in 1783, werd de hoeve verkocht aan Frans De Naeyer, rentenier uit Gent. Later werd ze doorverkocht aan de familie Uyttendaele. (Bron: Bogaert, Chris; Duchêne, Helena; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke (2003))

4. Nonnenbossen

De abdijs van Tussenbeke, een Norbertinessenklooster, bezat tussen 1148 en 1783 vele gronden in de omgeving. Zoals de naam al doet vermoeden, behoorde ook het huidige natuurgebied Nonnenbos tot het klooster van Tussenbeke. De restanten van oude vijvers zorgen ervoor dat vele delen van het bos erg vochtig en moerassig zijn.

5. Arboretum

Het arboretum van Wanzele is zeker de moeite voor boomliefhebbers om even door te wandelen. Van op het bankje aan de zijkant krijg je ook mooi zicht op een stuk waar nieuwe bomen opgekweekt worden.



Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze **website** <https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten> of onze **Facebookpagina** ‘Beter Buitenwandelingen’

Beter Buiten wandeling