

BOELAREBOS (Geraardsbergen) en DE RIETBEEMD

Langs de taalgrens kan het nog echt stil zijn



Routegegevens

Aantal kilometer: 7,00 km

Parcours: enkele beklimmingen
verhard en onverhard

Troeven:
* trage wegen
* landbouw
* natuureservaat
* bos en beken

Startplaats: Kruispunt Tirol, hoek van Majoor Van Lierdelaan met Gaverstraat

Parking: Voldoende langs de Majoor Van Lierdelaan of de Gaverstraat

Signalisatie: RouteYou via QR-code, van 1/01 tot 29/01 oranje pijlen LG

Belangrijke richtlijnen!

- Gooi uw afval niet weg en houd uw hond ten allen tijde aan de leiband.
- Grote plassen mogelijk. Waterdichte schoenen of een extra paar sokken zijn aangewezen.

Routebeschrijving

We gaan van start op het zogenaamde kruispunt Tirol, waar een monument staat voor oorlogspiloot Remy 'Mony' Van Lierde. Je laat het monument achter je en wandelt omhoog het Boelarebos binnen. Er zijn verschillende paadjes door het bos die je kan nemen om boven eens uit het bos, over de kasseistenen richting Hoge Buizemont te wandelen. Daar ga je naar rechts, wandel je voorbij het woonzorgcentrum en het kruispuntje om net voor het witte huis met nummer 270 het verbodsbord te negeren en links in te slaan naar een trage weg. Eens je die op het einde komt, ga je rechts Boureng op om de tweede straat links, Chapelle Saint-Pierre in te slaan. Die wandel je tot beneden, tot je op je linkse kant net een vijver gepasseerd bent, daar voorbij kan je in de bocht rechts het groen inwandelen via een kleine opening naast een gesloten poort. Volg het paadje, steekt de rivier Mark over en ga iets verderop naar rechts. Je volgt deze trage weg tussen rijen bomen tot je naar boven kan over oude vervallen kasseien. Daar ga je over de beek en iets verderop naar rechts de wei in. Door het gras volg je het paadje tot je bij een oude brug komt en de Mark kan oversteken, iets verderop nog een klein bruggetje over een beek. Dan via een wegel naast een tuin naar boven terug de straat omhoog en aan de T-splitsing naar rechts op Boureng. 200 meter verder kan je links een doodlopende straat inslaan en ga je op het eind voorbij het huis naar links. Je volgt de weg door het bos en komt uit in de Velkdekensdreef. Die blijf je rechtdoor volgen tot terug aan de startplaats.

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs de route en stuur deze digitaal door naar oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde van 25 euro. Eind maart verloten we onder alle ingezonden foto's een weekendje 'Logeren in Vlaanderen' ter waarde van 250 euro. Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wilt, gelieve dit expliciet te vermelden bij het doorsturen van jouw foto's.



Beter Buiten wandeling

BOELAREBOS (Geraardsbergen) en DE RIETBEEMD

Langs de taalgrens kan het nog echt stil zijn



Enkele hoogtepunten



1. Boelarebos

Het Boelarebos is een helling in een Natura 2000-natuurgebied dat Europees erkend is. Onder de Hoge Buizemont liggen vier bronnen die drie brongrachten voeden die langs het bos naar de Gaverbeek en de Dender stromen. Het middelste pad door het bos wordt vaak gebruikt door wielertoeristen. De weg is flink aangetast door de boomwortels en over een grote 600 meter stijgt de beklimming met gemiddeld 9%.

2. De rietbeemd - natuurreservaat

Dit is het enige taalgrensoverschrijdend, erkend natuurreservaat van ons land. Het 80 ha grote reservaat werd gesticht in 1987 en bestrijkt het gebouwrijke deel van de Marke. Sinds kort is nagenoeg de hele Markevallei ingetekend als 'Habitatrichtlijngebied' (Natura 2000) en een deel als 'Stiltegebied'. In de schuur van de historische St. Antoonhoeve werd een bezoekerscentrum ingericht met dia-montages en posters. Je ziet een gevarieerd landschap van knotwilgen, hagen, houtwallen meanderende beekjes en moerasgebieden. De extensieve begrazing van bepaalde percelen gebeurt door galloways, een meestal zwart behaard runderras dat oorspronkelijk uit het zuidwesten van Schotland komt. Het zijn grote grazers die weinig zorg nodig hebben en niet agressief zijn.

3. Les Bras-morts de la Marcq

Dit wetland (drassig gebied waar zeldzame planten en dieren leven) van biologisch belang heeft vier delen die 1,5 kilometer overspannen tussen de taalgrens en de samenvloeiing van de rivier Mark die je oversteekt met de Dender. Deze kleine site van amper 0,7 hectare is volledig opgenomen in het groter gebied 'De rietbeemd' met een grote waarde op vlak van fauna en flora. Een deel ervan wordt beheerd door de Koninklijke Belgische Liga voor bescherming van vogels en geniet de status van erkend natuurreservaat.



4. Vliegveld

Het vliegtuig dat je aan de ingang van het vliegveld van Overboelare ziet staan is een C-54 Skymaster, ooit één van de allereerste die tussen Amerika en Europa kon vliegen. In 1967 stond het toestel op een parking van een café-restaurant in Geraardsbergen en konden de klanten er hun aperitief nuttigen binnen in de bar van dit vliegtuig. Toen het begin jaren 70 naar het vliegveld van Overboelare kwam, deed het nog dienst als cafetaria en vergaderruimte voor de huidige zweefvliegclub Phoenix.



Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze **website** <https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten> of onze **Facebookpagina** 'Beter Buitenwandelingen'

Beter Buiten wandeling